

Beste gemeentelid,

WAT IS 'GEMEENTE ZIJN' U WAARD?

We zijn dankbaar voor een meelevende en vrijgevige gemeente. Alleen samen kunnen we gemeente zijn. Kerken krijgen geen subsidie en gemeente zijn kost geld. In afhankelijkheid van onze God en uit dankbaarheid en verantwoordelijkheid mogen we onze gaven delen.

WAAR GAAT UW GIFT NAAR TOE?

Pastoraat

Het doel van het pastoraat is omzien naar elkaar en elkaar opbouwen in geloof. Om kerkenwerk, van jeugdwerk tot ouderenpastoraat en alles daartussenin, mogelijk te maken is financiële ondersteuning nodig. Zo is naast onze predikant, ook een jeugdwerker en een pastoraal werker actief in onze gemeente. Voor de jeugd is dit jaar een coole ruimte in de kelder van 'Het Anker' gecreëerd. Een fijne plek, waar ze mogen ontspannen en leren wat Jezus volgen in de praktijk inhoudt. Er zijn veel betrokken vrijwilligers actief in het jeugdwerk, om activiteiten zoals de VakantieBijbelWeek en het Jeugdweekend te organiseren. Actie Kerkbalans is er mede om dit alles te bekostigen.

Gebouwen

God roept zijn gemeente samen, jong en oud. Wij mogen elkaar ontmoeten op een plek waar iedereen welkom is, waar de Bijbel opengaat en waar we elkaar liefhebben, zoals Jezus ons heeft voor geleefd. Naast een kerkgebouw beschikken we over een multifunctioneel kerkelijk centrum. Onderhoud aan deze gebouwen is een vast gegeven en daarvoor zijn financiële middelen nodig. In de keuzes die we maken, proberen we steeds vaker duurzame oplossingen te bedenken. Zo zijn er afgelopen jaar zonnepanelen op 'Het Anker' geplaatst en is er nieuwe gevelbekleding aangebracht.

HOEVEEL HOPEN WE TE ONTVANGEN?

In de begroting is een verwachte opbrengst van Actie Kerkbalans meegenomen van € 180.000.

Samen met alle andere inkomsten, uit o.a. collecten in de kerkdiensten, boelmarkt, huur en pacht van onroerende zaken en giften, hopen we in 2024 alle begrote uitgaven te kunnen betalen.

Voor de samenvatting van de begroting 2024, zie de achterzijde van het antwoordformulier.

GEVEN NAAR DRAAGKRACHT

We vragen u en jou te geven naar draagkracht. Ook een kleine liefdegave is al waardevol. Heeft u zelf serieus moeite om "het hoofd boven water te houden", weet dan dat u of jij altijd, vertrouwelijk, een beroep kunt doen op de kerk.

Alvast hartelijk bedankt voor uw/jouw bijdrage en steun! Door vandaag te geven, investeren we in de kerk van nu én morgen.

Met vriendelijke groet,

Namens het college van kerkrentmeesters,



W. van Ooijen, voorzitter



Verbouwing van de kelder van Het Anker



Jeugdweekend



Nieuwe geveldelen van Het Anker



Zonnepanelen op Het Anker



Kerkgebouw



VakantieBijbelWeek
(foto: Mudrace)