

## **Liturgie avonddienst 27 september 2020**

### **Voorzang: Weerklank lied 289: 3**

Wij willen deze dag u wijden,  
tot U, o Jezus, dankbaar gaan.  
Daarom gaan wij de arbeid mijden,  
om toegewijd voor U te staan.  
Hier luisteren wij naar uw spreken,  
opdat vernieuwd wordt ons bestaan.  
Zo is de eerste dag een teken,  
dat U ons in de rust doet gaan.

### **Stil gebed**

### **Votum en groet**

### **Zingen: Psalm 92: 7 en 8**

't Rechtvaardig volk zal bloeien,  
Gelijk op Libanon,  
Bij 't koest'ren van de zon,  
De palm en ceder groeien.  
Zij, die in 't huis des HEEREN,  
In 't voorhof zijn geplant,  
Zien door des Hoogsten hand  
Hun wasdom steeds vermeêren.

In hunne grijze dagen  
Blijft hunne vreugd gewis;  
Zij zullen, groen en fris,  
Gewenste vruchten dragen;  
Om met verheugde monden  
Te roemen 't recht mijns Gods.  
In Hem, mijn vaste rots,  
Is 't onrecht nooit gevonden.

### **Geloofsbelijdenis**

## **Zingen Psalm 52: 6**

Maar ik zal als d' olijfboom groeien,  
In 't huis des groten Gods;  
Ik zal in eer en godsvrucht bloeien.  
God is mijn steun en rots;  
Op Zijne gunst, mij toegezeid,  
Vertrouw 'k in eeuwigheid.

## **Gebod om de HG**

**Schriftlezing: Mattheüs 13 vers 24 – 30 en 36 - 43**

## **Zingen: Psalm 126: 2 en 3**

God heeft bij ons wat groots verricht;  
Hij zelf heeft onzen druk verlicht;  
Hij heeft door wond'ren ons bevrijd;  
Dies juichen wij, en zijn verblijd.  
Breng, HEER, al Uw gevang'nen weder;  
Zie verder op Uw erfvolk neder;  
Verkwik het, als de watervloed,  
Die 't zuiderland herleven doet.

Die hier bedrukt met tranen zaait,  
Zal juichen, als hij vruchten maait;  
Die 't zaad draagt, dat men zaaien zal,  
Gaet wenend voort, en zaait het al;  
Maar hij zal, zonder ramp te schromen,  
Eerlang met blijdschap wederkomen,  
En met gejuich, ter goeder uur  
Zijn schoven dragen in de schuur.

## **Preek “Geduldig wachten tot de oogst”**

## **Zingen: Weerklank lied 279: 1 en 2**

Heer, spreek mij aan zodat ik hoor,  
ik buig mijn hoofd, ik neig mijn oor.  
Trek door de akker van mijn hart,  
trek door mijn zonden, zwaar en zwart,  
uw langgerekte, diepe voor.

Heer, spreek mij aan zodat ik hoor,  
maak open mijn gesloten oor;  
Gij zaait uw Woord als zuiver zaad,  
uw Geest is als de wind die waait,  
uw rijk het graan dat Gij straks maait.

## **Dankgebed**

## **Collecten**



1<sup>e</sup> collecte voor de Diaconie

2<sup>e</sup> collecte is bestemd voor HGJB

3<sup>e</sup> collecte is bestemd voor het plaatselijk jeugdwerk

## **Slotzang: Weerklank lied 439: 1 en 4**

Heer, U bent mijn leven,  
de grond waarop ik sta.  
Heer, U bent mijn weg,  
de waarheid die mij leidt.  
Uw woord is het pad,  
de weg waarop ik ga,  
zolang U mij adem geeft,  
zolang als ik besta.  
Ik zal niet meer vrezen,  
want U bent bij mij.  
Heer, ik bid U, blijf mij nabij.

Vader van het leven,  
ik geloof in U.  
Jezus, de Verlosser,  
wij hopen steeds op U.  
Kom hier in ons midden,  
Geest van liefd' en kracht,  
U die via duizend wegen  
ons hier samen bracht;  
en op duizend wegen  
zendt U ons weer uit,  
om het zaad te zijn van Gods rijk.

## **Zegen**