

Orde van dienst voor zondag 25 april 2021 om 9.30 uur in de Hervormde Gemeente te Meerkerk

Voorganger: Prop. P. van der Schee

Voorzang: Weerklank Psalm 8 vers 1

HEER, onze Heer, hoe heerlijk en verheven hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven –
machtige God, Gij die uw majesteit ten hemel over ons hebt uitgebreid.

Stil gebed

Votum

Zingen: Psalm 145 vers 1 en 2

O God, mijn God, Gij aller vorsten HEER,
Ik zing, verheugd, Uw groten naam ter eer;
Ik zal den roem van Uwe majesteit
Verhogen tot in d' eindlooz' eeuwigheid;
'k Zal dag aan dag U eer en dank bewijzen.
De HEER is groot; al 't schepsel moet Hem prijzen;
Zijn grootheid streeft het kloekst begrip te boven.
Laat elk geslacht Zijn werk en almacht loven.

Ik zal, o HEER, dien ik mijn Koning noem,
Den luister van Uw majesteit en roem
Verbreiden, en Uw wonderlijke daân
Met diep ontzag aandachtig gadeslaan.
Elks juichend hart zal Uw geducht vermogen,
De grote kracht van Uwen arm verhogen;
Ik zal mijn stem met aller lofzang paren,
En overal Uw grootheid openbaren.

Lezing van de wet

Zingen: Weerklank lied 3 vers 1

Hoor Israël, de Here,
enig is onze God –
Hem liefhebben, Hem eren
is u het hoogst gebod!
Gij zult uw God beminnen,
Hem dienen, dag en nacht
met hart en ziel en zinnen
en met geheel uw kracht.

Gebed om de Heilige Geest

Schriftlezing Jesaja 25 vers 6 t/m 12 en 1 Korinthe 15 vers 35 t/m 58

Zingen: Psalm 49 vers 1 en 6

Gij, volken, hoort; waar g' in de wereld woont,
't zij laag van staat, of hoog, met eer bekroond;
't zij rijk of arm, komt, luistert naar dit woord.
Mijn mond brengt niets dan lout're wijsheid voort,
bij mij in 't hart opmerkzaam overdacht.
Ik neig het oor, daar 'k op Gods inspraak wacht,
naar 's HEEREN spreuk, en zal u, op de snaren
der blijde harp, geheimen openbaren.

Men denkt niet meer aan hun verleden staat,
Wijl al hun glans met hen in 't graf vergaat;
Maar na den dood is 't leven mij bereid;
God neemt mij op in Zijne heerlijkheid.
Vreest hem dan niet, die grote schatten heeft,
Wiens machtig huis in eer en aanzien leeft;
Want hij zal niets in 't sterven met zich dragen;
Zijn naam, zijn roem, 't ligt al terneer geslagen.

Preek tekst 1 Korinthe 15 vers 50 t/m 58

Zingen: Psalm 73 vers 12 en 13

'k Zal dan gedurig bij U zijn,
In al mijn noden, angst en pijn;
U al mijn liefde waardig schatten,
Wijl Gij mijn rechterhand woudt vatten.
Gij zult mij leiden door Uw raad,
O God, mijn heil, mijn toeverlaat;
En mij, hiertoe door U bereid,
Opnemen in Uw heerlijkheid.

Wien heb ik nevens U omhoog?
Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog,
Op aarde nevens U toch lusten?
Niets is er, waar ik in kan rusten.
Bezwijkt dan ooit, in bitt're smart
Of bangen nood, mijn vlees en hart,
Zo zult Gij zijn voor mijn gemoed
Mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed.

Dankgebed

Collecte



1^{ste} collecte is bestemd voor de stichting MeHoRo.

2^{de} collecte is bestemd voor (CvK) het werk in de eigen gemeente.

3^{de} collecte is bestemd voor het plaatselijk kerkenwerk.

Slotzang: Weerklank lied 505 vers 1 en 4

Ga niet alleen door 't leven,
die last is u te zwaar.

Laat Eén u sterkte geven,
ga tot uw Middelaar!

Daar is zoveel te klagen,
daar is zoveel geweest
en zoveel leed te dragen.

Ga niet alleen!

En zoveel leed te dragen.

Ga niet alleen!

Welzalig, die 't ervaren,

dat Hij hun alles is;

dan kennen z' in gevaren
bezorgdheid noch gemis.

Hij draagt dan in zijn armen
door alle nood hen heen.

Wie steunt op zijn ontfermen
is nooit alleen!

Wie steunt op zijn ontfermen
is nooit alleen!

Zegen