

# Pastorale omgang met LHBTI in onze gemeente

(bestemd om opgenomen te worden in ons Beleidsplan)

## Vooraf:

Hierboven wordt de afkorting LHBTI gebruikt. Deze afkorting staat voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender- en intersekse personen. De broeders en zusters die weten dat een dergelijke geaardheid in hun leven een bepalende rol speelt en hier graag met ons over van gedachten willen wisselen, nodigen wij van harte uit om hierover met ons in gesprek te gaan. Hoewel dit stuk niet expliciet gaat over transgenders en intersekse gemeenteleden, willen we ook graag voor deze broeders en zusters een veilige kerk zijn. Daarom geldt deze uitnodiging uitdrukkelijk ook voor hen! U/jij bent / jullie zijn van harte welkom om hierover contact te zoeken met de predikant, de wijkouderling / de jeugdouderling, met de pastoraal werker of met de jeugdwerker. Vanzelfsprekend is een ieder vrij om contact te leggen met diegene bij wie hij/zij denkt zich het meest thuis te voelen.

## Inleidend:

De Hervormde gemeente van Meerkerk heeft als taak in deze wereld om een levende gemeente te zijn, in navolging van Christus, geleid door Gods woord, zoals geopenbaard in de Bijbel en dagelijks vernieuwd door Zijn levend makende Geest. In die levende gemeente dient plaats te zijn voor een ieder mens die in navolging van Christus zijn dagelijks kruis wil dragen en zo wil uitzien naar een eeuwige toekomst aan Zijn voeten

Voor ons dagelijks leven zijn de woorden uit de Bijbel leidend. Wij geloven dat die door mensen vertelde en geschreven woorden door de Heilige Geest zijn geïnspireerd. Vaak zijn die woorden door alle eeuwen heen eenduidig te verstaan. Soms is het zoeken en een zaak van gebed en studie hoe de woorden uit de Bijbel van betekenis zijn voor ons dagelijks leven als Christen.

## Wat zegt de Bijbel?

In de Bijbel komen meerdere teksten voor die gaan over seksuele praktijken tussen mannen: Het gaat hierbij om Genesis 19:4-11; Richteren 19:17-25; Leviticus 18:22; Leviticus 20:13; Romeinen 1:22-31; 1 Corinthiërs 6:9-10 en 1 Timotheüs 1:10. Daarbij is het goed om op te merken dat deze teksten spreken over seksuele handelingen waarbij vooral mannen betrokken zijn. Een aantal teksten laat vormen van seksueel gedrag zien, die niet vergelijkbaar zijn met een hedendaagse, monogame homoseksuele relatie.

Waar homoseksualiteit in de Bijbel ter sprake komt, is dat volgens meerdere uitleggers afkeurend. Daarbij valt op dat deze afkeuring meestal in het kader van ontarding en opstand tegen God wordt uitgesproken, hoewel het ene Bijbelwoord daarin explicieter is dan het andere.

Er is echter ook sprake van een aantal uitleggers die hier genuanceerder over denken. Daarbij valt op dat deze uitleggers stellen dat de hierboven genoemde teksten veel meer gaan over ontarding en de expliciete beleving van homoseksualiteit dan over het beleven van homoseksualiteit in een duurzame monogame relatie.

Naast uitspraken over homoseksuele praktijken vinden we in de Bijbel ook krachtige uitspraken over de liefdevolle omgang met onze naasten, waar natuurlijk ook onze gelovige broeders en zusters (ongeacht hun geaardheid) toe behoren. Jezus veroordeelt de wettische opstelling van de Farizeeërs die zich vooral uiterlijk aan de voorschriften houden.

De homofiele gerichtheid, als een aangeboren en onveranderlijke geaardheid, komt in de Bijbel niet ter sprake. Het is maar zeer de vraag of de Bijbelschrijvers uitgingen van het bestaan van een homofiele geaardheid, zoals daar tegenwoordig wel over gesproken wordt.

Wij vinden het belangrijk om uit te spreken dat deze gerichtheid, mochten mensen die hebben, zelf geen zonde genoemd kan worden. Het is beter om te spreken over een pijnlijk raadsel en een stuk gebrokenheid in de schepping, een gebrokenheid waar alle mensen op talloze wijzen in delen. Hiermee willen wij recht doen aan wat wij als Gods oorspronkelijke scheppingsbedoeling verstaan, maar tegelijkertijd willen we ook voorkomen dat broeders en zusters die homoseksuele gevoelens hebben, zichzelf daarom zouden verwerpen.

## **Spanningsveld**

De kerkenraad heeft met het oog op de gehele gemeente geworsteld met het spreken over onze pastorale omgang met gemeenteleden die anders-geaard zijn. Zij beseft dat mensen die een LHBTI-geaardheid bij zichzelf ontdekken, niet alleen grotere, maar ook meerdere worstelingen hebben. Allereerst met zichzelf, maar ook met acceptatie in hun directe omgeving en de strijd over hun persoonlijke relatie met God. Mensen die dit aangaan, gaan ons aan het hart en raken ons oprecht! Omdat in dit document gefocust wordt op gemeenteleden die zich bewust zijn van hun anders-geaard zijn of zich dat afvragen, is het gevaar groot dat we bepaalde zonden isoleren van andere. In het eerste hoofdstuk uit de brief aan de Romeinen wordt méér gezegd, dan dat mensen de natuurlijke omgang vervangen hebben door een tegennatuurlijke. Er wordt óók gesproken over zonden als onrecht, hebzucht, jaloezie, roddel, hoogmoed en ruzie. Wie van Gods kinderen is daar vrij van? En wie kent, ondanks goede bedoelingen en sterke voornemens, geen terugval?

## **Geliefde kinderen van God**

Als kerkelijke gemeente hebben wij de verantwoordelijkheid voor al onze broeders en zusters in het geloof. Vanuit die verantwoordelijkheid, moet wat ons betreft voorop staan dat gelovige homoseksuele broeders en zusters geliefde kinderen van God zijn, net zoals alle andere gemeenteleden. Voor iemand die bij zichzelf een andere geaardheid ontdekt, moet de gemeente een veilige haven zijn, waar hij of zij steun kan vinden voor zijn/haar worsteling. De gemeente mag hen vanwege hun geaardheid op geen enkele manier uitsluiten. Dat kan leiden tot een breuk met de gemeente, de kerk, met God, waardoor mensen afgesneden kunnen raken van De Bron van het leven (Woord en Geest), waaruit zij juist hun kracht moeten putten om te blijven leven uit en in het geloof. Ook daarin hebben we als gemeente van Jezus Christus een verantwoordelijkheid

## **Pastoraat**

Uitgangspunt bij het pastoraat is dat wij als leden van de Hervormde gemeente te Meerkerk aan elkaar gegeven zijn. Dat uitgangspunt vraagt om een liefdevolle, pastorale benadering die uitgaat van het gebod zoals de Here Jezus dat aan ons gegeven heeft.

*U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf.*

## **PKN:**

Onze Hervormde gemeente maakt deel uit van de PKN en weet zich binnen die PKN verwant met de Gereformeerde Bond (GB).

In de profielschets die ter gelegenheid van het vervullen van onze vacante predikantsplaats is opgesteld, staat daar aanvullend het volgende over geschreven:

- *In onze gemeente komen zowel leden voor die zich rekenen tot de modaliteit van de Gereformeerde Bond als tot de modaliteit van de Confessionele vereniging. Steeds meer leden van onze gemeente kennen de verschillen tussen deze stromingen niet en zijn "gewoon" lid van onze kerkelijke gemeente. Ze voelen zich aangesproken door de verkondiging van het evangelie, de liturgie, de ruimte voor de jeugd en de kinderen, maar ook door de enigszins behoudende koers die de kerkenraad van onze gemeente hanteert. "Niet alles kan", maar ook "Niet alles moet". Tegelijkertijd zijn er meerdere, vooral jongere, gemeenteleden, die met dit laatste worstelen en graag minder behoudend, maar wel "zouter" zouden willen zijn.*

Binnen de hierboven genoemde GB zijn in zijn algemeenheid drie uitgangspunten te onderscheiden m.b.t de omgang met LHBTI-ers in de betreffende gemeenten.

**A:** *Homoseksuele relaties worden op Bijbelse gronden afgewezen, ook wanneer deze worden gekenmerkt door liefde en trouw.*

**B:** *Homoseksuele relaties zijn niet Bijbels te funderen en gaan tegen Gods bedoelingen met seksualiteit in. In de pastorale praktijk worden echter met een beroep op Gods barmhartigheid uitzonderingen mogelijk geacht op de regel van afwijzing van homoseksuele relaties.*

**C:** *Het huwelijk is weliswaar uniek, maar een homoseksuele relatie in liefde en trouw wordt toch gelijkwaardig behandeld*

### **Bijbelse uitgangspunten Hervormd Meerkerk**

- Een homoseksuele relatie is niet Bijbels te funderen en gaat tegen Gods bedoelingen met seksualiteit in.
- In de pastorale praktijk worden echter met een beroep op Gods barmhartigheid uitzonderingen mogelijk geacht op de regel van afwijzing van homoseksuele relaties.

### **Uitleg van het begrip “Gods barmhartigheid”**

In de woorden van ds. H.G. de Graaff: *‘In de Bijbel leren wij de God van Israël kennen als een God, die in Zijn barmhartigheid mensen in menig opzicht tegemoet komt. In deze Bijbelse gegevens, die niet allemaal op één noemer zijn te brengen, tekent zich als grondlijn af dat de HERE de mens niet overvraagt. Hij legt hem geen ondragelijk last op. Integendeel, Hij schept ruimte voor de mens die Hem vraagt te mogen leven met zijn onvolkomenheden en zwakheden. In Zijn tegemoetkomendheid sluit Hij een compromis met de zwakke, falende en zondigende mens’.*

Een voorbeeld van Gods barmhartigheid is te vinden in Exodus 4, waarin Mozes allerlei bezwaren inbrengt tegen zijn verkiezing tot leider van het volk Israël. De Here komt Mozes tegemoet door het mede aanstellen van Aäron. Nog zo’n voorbeeld is te vinden in 1 Samuel 8, wanneer Israël een koning verlangt, God dit als een afwijzing van zichzelf ervaart, maar het volk toch tegemoet komt door Saul als koning aan te stellen.

### **Samenvatting Bijbelse en Pastorale uitgangspunten:**

- Broeders en zusters die met hun geaardheid worstelen zijn van harte welkom in onze gemeente.
- Een homoseksuele relatie is niet Bijbels te funderen en gaat tegen Gods bedoelingen met seksualiteit in.
- In de pastorale praktijk worden echter met een beroep op Gods barmhartigheid uitzonderingen mogelijk geacht op de regel van afwijzing van homoseksuele relaties.
- Als gemeenteleden zich realiseren dat zij echt niet kunnen leven zoals God dat bedoelt, mogen zij Hem om ruimte vragen om dat leven te leiden zoals zich dat aan hen voordoet.
  - Als hun gebed ertoe leidt, dat zij tot de overtuiging komen dat God hen daarin tegemoet wil komen, kunnen zij, levend vanuit het besef van Gods barmhartigheid, in vrede met God, dat leven leiden dat onafwendbaar voor hen bestemd is.
  - Het is dus alleen aan deze broeders en zusters voorbehouden, om in de relatie tussen hen en God daar duidelijkheid over te ontvangen.
- Deze relaties zijn welkom om belijdenis te doen en daarmee dus ook aan de viering van het Heilig Avondmaal.
- Een kerkelijke zegening van deze relatie is niet mogelijk.
- Voor wat betreft de invulling van de kerkelijke ambten, is het aan de gemeente om, ingeval van een ontstane vacature, namen van belijdende, mannelijke lidmaten aan de kerkenraad voor te dragen.
  - De kerkenraad stelt uit de ingediende namen een dubbeltal op, waaruit de gemeente een ambtsdrager kan kiezen.

### **Afsluitend**

De kerkenraad realiseert zich dat over de pastorale omgang met LHBTI-ers in onze gemeente zeer divers wordt gedacht. Het geloof in onze Here Jezus Christus is datgene wat ons in alle omstandigheden bindt en is sterker dan op welke manier wij ook tegen onze broeders en zusters aankijken.

De kerkenraad wil ons allen graag het volgende lied (Op Toonhoogte 297) meegeven en spreekt het gebed uit dat dit lied ook in onze gemeente leidend zal zijn.

*Heer, wat een voorrecht  
om in liefde te gaan,  
schouder aan schouder  
in uw wijngaard te staan,  
samen te dienen, te zien wie U bent,  
want uw woord maakt uw wegen bekend.*

#### *Refrein:*

*Samen op weg gaan, dat is ons gebed,  
als een volk, dat juist daarvoor  
door U apart is gezet.  
Vol van uw liefde, genade en kracht,  
als een lamp, die nog schijnt in de nacht.*

*Samen te strijden in woord en in werk.  
Eén zijn in U, dat alleen maakt ons sterk.  
Delen in vreugde, in zorgen, in pijn,  
als uw kerk, die waarachtig wil zijn.*

**Aldus voorlopig vastgesteld in de Kerkenraadsvergadering van 19-05-2021.**

**Na consultatie van de gemeente is dit document definitief vastgesteld in de  
Kerkenraadsvergadering van 16-06-2021.**