

**Orde van dienst voor zondag 1 augustus 2021 om 18.30 uur in de
Hervormde Gemeente te Meerkerk
Voorganger: Ds. W Stijf**

Voorzang: Weerklank lied 211 vers 1 en 2

Door al het lijden van de tijden
wordt naar verlossing toegeleefd.
De schepping smacht naar uw bevrijden,
naar 't heil dat U uw kind'ren geeft.
Wij zuchten mee en zien verlangend
naar U en uw verschijning uit.
Reeds hebben wij de Geest ontvangen,
die 'Kom!' roept, samen met uw bruid.

Door U, Heer Jezus, is het leven
dat nooit meer sterft aan 't licht gebracht.
Eens zult U ons met eer omgeven,
deelt U met ons uw troon en macht.
Is 't Vaderhuis straks onze woning,
dan zullen wij U zien, o Heer.
Daar vindt uw liefde haar bekroning
en brengen wij U eeuwig eer.

Stil Gebed

Votum en groet

Zingen: Psalm 73 vers 1

Ja waarlijk, God is Isrel goed,
Voor hen, die rein zijn van gemoed;
Hoe donker ooit Gods weg moog' wezen,
Hij ziet in gunst op die Hem vrezen.
Maar ach, hoewel mijn ziel dit weet,
Mijn voeten waren in mijn leed
Schier uitgeweken, en mijn treên
Van 't spoor der godsvrucht afgegleên.

Geloofsbelijdenis

Zingen: Weerklank Psalm 119 vers 14 en 22

Bewaar mijn oog, dat niet de valse schijn,
dat niet de lege vreugd mijn hart bewege.
Slechts in uw spoor kan leven leven zijn.
Vestig mijn aandacht op de rechte wegen.
Doe uw beloften onverwrikbaar zijn,
immers uw knecht is tot uw dienst genegen.

De HEER is al mijn deel. Ik ben uw knecht
en ik zal houden wat er staat geschreven.
Van harte zoek ik 't heil mij toegezegd,
uw goede gunst die mij geleidt ten leven.
Genade, HEER, Gij die mijn pleit beslecht,
Gij die mij uw belofte hebt gegeven.

Gebed om de Heilige Geest

Schriftlezing: 2 Petrus 3:8-18

Zingen: Psalm 73 vers 6 en 9

Dan peinst de ziel: is 't waar, zou God
Ook weten van mijn droevig lot?
Zou d' Allerhoogste van mijn klagen
En bitt're rampen kennis dragen?
Zie, dezen, hoe godd'loos en wreed,
Zijn evenwel bevrijd van leed;
De rust volgt hen op al hun paân,
En hun vermogen groeit steeds aan.

Dit duurde, tot ik uit dien drom
Van neev'len ging in 't heiligdom,
Om met de Godsspraak raad te plegen.
Daar zag ik, op wat gladde wegen
De voorspoed zelfs de bozen leidt,
En hoe G' in 't eind hun val bereidt;
Zij storten van den top van eer,
In eeuwige verwoesting neer.

Preek: "2 Petrus 3:17-18a"

Zingen: Psalm 73 vers 12 en 13

'k Zal dan gedurig bij U zijn,
In al mijn noden, angst en pijn;
U al mijn liefde waardig schatten,
Wijl Gij mijn rechterhand woudt vatten.
Gij zult mij leiden door Uw raad,
O God, mijn heil, mijn toeverlaat;
En mij, hiertoe door U bereid,
Opnemen in Uw heerlijkheid.

Wien heb ik nevens U omhoog?
Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog,
Op aarde nevens U toch lusten?
Niets is er, waar ik in kan rusten.
Bezwijkt dan ooit, in bitt're smart
Of bangen nood, mijn vlees en hart,
Zo zult Gij zijn voor mijn gemoed
Mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed.

Dankgebed

Collecte



1^{ste} collecte is bestemd voor de diaconie.

2^{de} collecte is bestemd voor (CvK) het werk in de eigen gemeente.

3^{de} collecte is bestemd voor het onderhoud van de gebouwen.

Slotzang: Gezang 12 (Avondzang) vers 7

O Vader, dat Uw liefd' ons blijk';

O Zoon, maak ons Uw beeld gelijk;

O Geest, zend Uwen troost ons neer;

Drieënig God, U zij al d' eer.

Zegen