



## **Hervormde Gemeente te Meerkerk**

**Orde van dienst voor de dankzegging van het Heilig Avondmaal**

**Zondag 4 december 2022, 18.30 uur**

**Voorganger: Ds. E. van der Poel**

### **Voorzang: Weerklank Psalm 42a vers 1**

Evenals een moede hinde  
naar het klare water smacht,  
schreeuwt mijn ziel om God te vinden,  
die ik ademloos verwacht.  
Ja, ik zoek zijn aangezicht,  
God van leven, God van licht.  
Wanneer zal ik Hem weer loven,  
juichend staan in zijn voorhoven?

### **Stil Gebed**

### **Votum en groet**

### **Zingen: Weerklank lied 121 vers 1 en 3**

God in ons midden,  
Heer, wij aanbidden  
met al uw kinderen wereldwijd,  
uw trouw aan mensen,  
uw onbegrensde,  
uw ongekende majesteit.

Licht van de overkant,  
fakkelt die eeuwig brandt,  
o vlam die ons naar Gods land geleidt,  
wie lopen in uw licht,  
zie, over hun gezicht  
valt al de glans der eeuwigheid.

### **Voortzetting Heilig Avondmaal**



## **Schriftezing: Psalm 130**

### **Zingen: Psalm 130 vers 4**

Hoopt op den HEER, gij vromen;  
Is Israël in nood,  
Er zal verlossing komen;  
Zijn goedheid is zeer groot.  
Hij maakt, op hun gebeden,  
Gans Israël eens vrij  
Van ongerechtigheden;  
Zo doe Hij ook aan mij.

### **Gebed om de Heilige Geest**

## **Schriftlezing: Maleachi 4 en Lukas 1:8-17**

### **Zingen: Psalm 139 vers 1, 7 en 14**

Niets is, o Oppermajesteit,  
Bedekt voor Uw alwetendheid.  
Gij kent mij; Gij doorgrondt mijn daân;  
Gij weet mijn zitten en mijn staan;  
Wat ik beraad', of wil betrachten,  
Gij kent van verre mijn gedachten.

Gij hebt mijn gans gestel doorgrond,  
Zelfs voor mijn eersten levensstond.  
Ik ben verbazend voortgebracht.  
Op 't nagaan van Uw wond're macht,  
Sla ik verrukt het oog naar boven:  
'k Zal U, mijn Schepper, altoos loven.

Doorgrond m', en ken mijn hart, o HEER;  
Is 't geen ik denk niet tot Uw eer?  
Beproof m', en zie, of mijn gemoed  
iets kwaads, iets onbehoorlijks voed';  
En doe mij toch met vaste schreden  
Den weg ter zaligheid betreden.



## **Preek: "Voorlichten"**

### **Zingen: Weerklank lied 110 vers 1 en 10**

Hoe zal ik U ontvangen,  
wat wordt mijn eerste groet?  
U, ieders hartsverlangen,  
vervult ook mij met gloed!  
O Jezus, licht der wereld,  
verlicht mij, dat ik weet  
waarmee ik U moet eren,  
U waardig welkom heet.

Hij zal de wereld richten,  
berecht wie Hem bevocht.  
Genadig zal Hij lichten  
voor wie Hem heeft gezocht.  
Kom haastig, licht der wereld,  
en leid ons allemaal  
uw grote vreugde binnen,  
uw feest, uw liefdesmaal.

## **Tien Geboden**

### **Zingen: Weerklank lied 441 vers 1 en 4**

Heer, wijs mij uw weg  
en leid mij als een kind  
dat heel de levensweg  
slechts in U richting vindt.  
Als mij de moed ontbreekt  
om door te gaan,  
troost mij dan liefdevol  
en moedig mij weer aan.



Heer toon mij uw plan;  
maak door uw Geest bekend  
hoe ik U dienen kan  
en waarheen U mij zendt.  
Als ik de weg niet weet,  
de hoop opgeef,  
toon mij dat Christus heel  
mijn weg gelopen heeft.  
Toon mij dat Christus heel  
mijn weg gelopen heeft.

## Dankgebed

## Collecten



### MeerKERK app

1<sup>ste</sup> collecte is de Avondmaalscollecte met als bestemming Stichting 'de Hoop'.

2<sup>de</sup> collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK).

3<sup>de</sup> collecte is de Avondmaalscollecte met als bestemming Stichting 'de Hoop'.

## Slotzang: Lofzang van Simeon vers 1 en 2

Zo laat Gij, HEER, Uw knecht,  
Naar 't woord, hem toegezegd,  
Thans henengaan in vrede;  
Nu hij Uw zaligheid,  
Zo lang door hem verbeid,  
Gezien heeft op zijn bed.

Een licht, zo groot, zo schoon,  
Gedaald van 's hemels troon,  
Straalt volk bij volk in d' ogen;  
Terwijl 't het blind gezicht  
Van 't heidendom verlicht,  
En Isrel zal verhogen.

## Zegen