



Hervormde Gemeente te Meerkerk

Orde van dienst

Zondag 7 juli 2024, 18.30 uur

Voorganger: Ds. A.D. Goijert

Voorzang: Weerklank lied 490 vers 1, 4 en 6

Jezus neemt de zondaars aan.

Roep dit troostwoord toe aan allen
die verdwaald, van Hem vandaan,
in het donker struik'len, vallen.

Hij leert hun zijn wegen gaan:

Jezus neemt de zondaars aan.

Kom gij allen, kom tot Hem,
wees niet meer bedroefd, verslagen.

Jezus roept u, – hoor zijn stem,
kind'ren van zijn welbehagen.

Allen mag u tot Hem gaan:

Jezus neemt de zondaars aan.

Hoe 't geweten spreekt in mij,
hoe de wet mij aan wil klagen,
Die mij oordeelt, spreekt mij vrij,
Hij heeft zelf mijn schuld gedragen,
en mijn zonden weggedaan:

Jezus neemt de zondaars aan.

Stil Gebed

Votum en groet



Zingen: Psalm 62 vers 1 en 4

Mijn ziel is immers stil tot God;
Van Hem wacht ik een heilrijk lot;
Hij immers zal mijn rotssteen wezen,
Mijn heil, mijn hulp in mijn gebrek,
Mijn toevlucht en mijn hoog vertrek:
Ik zal geen grote wank'ling vrezen.

Doch gij, mijn ziel, het ga zo 't wil,
Stel u gerust, zwijg Gode stil;
Ik wacht op Hem; Zijn hulp zal blijken.
Hij is mijn rots, mijn heil in nood,
Mijn hoog vertrek; Zijn macht is groot;
Ik zal noch wank'len, noch bezwijken.

Geloofsbelijdenis

Zingen: Weerklank lied 366 vers 1 en 3

Ik heb slechts één houvast in leven en in dood:
mijn trouwe Heiland die zijn kostbaar bloed vergoot,
heeft heel de prijs betaald voor al mijn schuld en zonden,
Hij heeft mij vrijgekocht, uit satans strik ontbonden;
ik heb de zeggenschap over mijzelf verloren,
met lichaam en met ziel mag ik Hem toebehoren.

Het houvast dat Hij biedt, de troost van dit bestaan,
de zekerheid waarmee ik straks tot Hem mag gaan,
ligt voor mij in 't besef, drievoudig, nauw verbonden:
hoe groot is mijn ellend', hoe vele zijn mijn zonden,
maar ook hoe Hij verlost en vrijspraak mij wil geven
en hoe ik Hem daarvoor kan danken heel mijn leven.

Gebet om de Heilige Geest

Schriftlezing: Lukas 19:1-10



Zingen: Weerklank Psalm 23a vers 1, 2 en 3

De HEER is mijn Herder!
'k Heb al wat mij lust.
Hij zal mij geleiden
naar grazige weiden.
Hij voert mij al zachtkens
aan waatren der rust.

De HEER is mijn Herder!
Hij waakt voor mijn ziel,
Hij brengt mij op wegen
van goedheid en zegen,
Hij schraagt me_als ik wankel,
Hij draagt me_als ik viel.

De HEER is mijn Herder!
Al dreigt ook het graf,
geen kwaad zal ik vrezen,
Gij zult bij mij wezen;
o HEER, mij vertroosten
uw stok en uw staf!

**Preek: "Jezus en Zacheüs. Jezus opende zijn hart, zijn huis en zijn kluis"
n.a.v. Lukas 19:10**

Zingen: Psalm 95 vers 4

Want Hij is onze God, en wij
Zijn 't volk van Zijne heerschappij,
De schapen, die Zijn hand wil weiden;
Zo gij Zijn stem dan heden hoort,
Geloof Zijn heil- en troostrijk woord;
Verhardt u niet, maar laat u leiden.

Dankgebed



Collecten



MeerKERK app

1^{ste} collecte is bestemd voor Bijbels in Rwanda.

2^{de} collecte is bestemd voor het onderhoud van de gebouwen.

3^{de} collecte is bestemd voor de digitale uitzendingen.

Slotzang: Psalm 32 vers 1

Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven;

Die van de straf voor eeuwig is ontheven;

Wiens wanbedrijf, waardoor hij was bevlekt,

Voor 't heilig oog des HEEREN is bedekt.

Welzalig is de mens, wien 't mag gebeuren,

Dat God naar recht hem niet wil schuldig keuren,

En die in't vroom en ongeveinsd gemoed,

Geen snood bedrog, maar blank' oprechtheid voedt.

Zegen