



Hervormde Gemeente te Meerkerk

Orde van dienst

Zondag 21 juli 2024, 18.30 uur

Voorganger: Ds. E. van der Poel

Voorzang: Weerklank lied 189 vers 5

Kroon Hem, de vredevorst.

Zijn koninkrijk breekt aan!

De oorlog wijkt van pool tot pool,
zijn vrede breekt zich baan.

De hooggelegen stad
weerspiegelt dan zijn licht.

Daar zingen volken straks zijn eer
in kleurrijk lofgedicht.

Stil Gebed

Votum en groet

Zingen: Psalm 147 vers 1 en 6

Laat 's HEEREN lof ten hemel rijzen;

Hoe goed is 't, onzen God te prijzen!

't Betaamt ons, psalmen aan te heffen,

Die lieflijk zijn, en harten treffen.

De HEER wil ons in gunst aanschouwen;

Hij wil Jeruzalem herbouwen;

Vergâren en in vreê doen leven,

Hen, die uit Isrel zijn verdreven.



De HEER betoont Zijn welbehagen
Aan hen, die need'rig naar Hem vragen,
Hem vrezen, Zijne hulp verbeiden,
En door Zijn hand zich laten leiden;
Die, hoe het ook moog' tegenlopen,
Gestadig op Zijn goedheid hopen.
O Salem, roem den HEER der heren;
Wil Uwen God, o Sion, eren!

Geloofsbelijdenis

Zingen: Weerklank lied 362 vers 1 en 3

Ik weet waar mijn geloven
onwrikbaar vast in staat,
als alles wordt verstoven,
tot zand en stof vergaat,
ik weet wat nooit zal falen,
wat blijft in eeuwigheid,
wanneer de wijzen dwalen
door eigen waan misleid.

Rotsvast staat ons vertrouwen,
de hoeksteen is gelegd.
Wij zullen Hem aanschouwen
Hij heeft het zelf gezegd.
Ons hart blijft op Hem hopen
die ons heeft liefgehad.
Straks gaan de poorten open
der grote gouden stad.

Gebed om de Heilige Geest

Schriftlezing: 3 Johannes 1



Zingen: Weerklank Psalm 119 vers 1, 13 en 14

Welzalgig wie de rechte wegen gaan,
wie in de regels van Gods wijsheid treden.
Zalig wie zijn getuigenis verstaan,
van ganser harte zoeken naar zijn vrede.
Geen onrecht en geen dwaling lokt hen aan.
De weg der zondaars wordt door hen gemeden.

Geef mij een hart dat U met vreugde groet,
geef mij verstand – daar zal ik wel bij varen –
dat ik niet haak naar zilver, goud en goed,
niet gretig schatten om mij heen vergare.
Als Gij de weg der wet mij weten doet,
dan zal ik die ten einde toe bewaren.

Bewaar mijn oog, dat niet de valse schijn,
dat niet de lege vreugd mijn hart bewege.
Slechts in uw spoor kan leven leven zijn.
Vestig mijn aandacht op de rechte wegen.
Doe uw beloften onverwrikbaar zijn,
immers uw knecht is tot uw dienst genegen.

Preek: "Goed beïnvloed" n.a.v. 3 Johannes 1:9-11

Zingen: Weerklank lied 398

Wordt een mens tot God bekeerd,
dan verandert zijn bestaan:
d' oude mens sterft af, verteert
en de nieuwe mens treedt aan.

D' oude sterft af, als het hart
dat van God was afgekeerd,
Hem vertoornde, vol van smart
zonde nalaat meer en meer.



Is de nieuwe opgestaan
roemend Hem die heeft verzoend,
dan vangt de begeerte aan
goede werken te gaan doen.

Goede werken komen voort
uit geloof in God de Heer.
Hun norm is zijn Wet, zijn Woord
en hun doel zijn lof en eer.

Dankgebed

Collecten



MeerKERK app

1^{ste} collecte is bestemd voor de diaconie.

2^{de} collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK).

3^{de} collecte is bestemd voor de Zondagschool.

Slotzang: Psalm 121 vers 1 en 4

'k Sla d' ogen naar 't gebergte heen,
Vanwaar ik dag en nacht
Des Hoogsten bijstand wacht.
Mijn hulp is van den HEER alleen,
Die hemel, zee en aarde
Eerst schiep, en sinds bewaarde.

De HEER zal u steeds gadeslaan,
Opdat Hij in gevaar,
Uw ziel voor ramp bewaar';
De HEER, 't zij g' in of uit moogt gaan,
En waar g' u heen moogt spoeden,
Zal eeuwig u behoeden.

Zegen