



Hervormde Gemeente te Meerkerk

Orde van dienst

Zondag 2 februari 2025, 18.30 uur

Voorganger: Ds. C.A. van der Graaf

Voorzang: Weerklank lied 452 vers 1, 2 en 3

Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere.
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren.
Kom allen saam,
Psalmzing de heilige naam,
loof al wat ademt de Here.

Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven;
heeft u in 't licht als op adelaarsvleug'len geheven.
Hij die u leidt,
zodat uw hart zich verblijdt,
Hij heeft zijn woord u gegeven.

Lof zij de Heer die uw lichaam zo schoon heeft geweven,
dagelijks heeft Hij u kracht en gezondheid gegeven.
Hij heeft u lief,
die tot zijn kind u verhief,
ja, Hij beschikt u ten leven.

Stil Gebed

Votum en groet

Zingen: Psalm 71 vers 1, 2 en 4

'k Betrouw op U; hoor mijn gebeden;
Dat mij geen schaamt', o HEER!
In eeuwigheid verneêr';
Red mij door Uw gerechtigheden;
Bevrijd mij; neig Uw oren;
Verlos mij; wil mij horen.



Wees mij een rots, om in te wonen;
Een schuilplaats, waar mijn hart
Steeds toevlucht vind' in smart.
Uw hoog bevel zal blijkbaar tonen,
Dat Gij, o groot' Ontfermer,
Mijn burcht zijt en beschermer.

Zo Gij, van dat ik werd geboren,
Ja, van mijn eerst begin,
Mij niet, uit teed're min,
Hadt ondersteund, 'k waar' lang verloren;
Dies doe ik, in gezangen,
U steeds mijn lof ontvangen.

Geloofsbelijdenis

Zingen: Psalm 48 vers 6

Want deze God is onze God;
Hij is ons deel, ons zalig lot,
Door tijd noch eeuwigheid te scheiden:
Ter dood toe zal Hij ons geleiden.

Gebet om de Heilige Geest

Schriftlezing: Jozua 6:1-20

Zingen: Weerklank lied 278

Grote God, Gij hebt het zwijgen
met uw eigen,
met uw lieve stem verstoord.
Maak de weg tot U begaanbaar,
wees verstaanbaar;
spreek Heer, uw gemeente hoort.



Heer, uw boodschap staat geschreven,
ons ten leven,
maak uw schrift het levend woord.
Zie het boek van uw behagen
opgeslagen;
spreek Heer, uw gemeente hoort.

Roep ons uit de doodse dalen
waar wij dwalen,
door een vreemde stem bekoord.
Breng ons naar de Heil'ge stede
van uw vrede.
Spreek Heer, uw gemeente hoort.

Preek: 'Een zonderling verschijnsel'

Zingen: Psalm 71 vers 14, 15 en 16

Ik roem, o eeuwig Alvermogen,
'k Roem Uw gerechtigheid,
Die zoveel glans verspreidt,
Zo heerlijk schittert uit den hoge,
O HEER der legerscharen,
Wie kan U evenaren?

Gij deedt mij veel benauwdheid smaken
En drukkend harteleed;
Maar, tot mijn hulp gereed,
Zult Gij mij weder levend maken,
Mij uit den afgrond trekken,
En met Uw vleug'len dekken.

Gij zult met luister mij omringen,
Mij troosten in mijn smart.
Dan zal ik, blij van hart,
Met luit en harp Uw goedheid zingen,
O heilig Opperwezen,
Door Israël geprezen.



Dankgebed

Collecten



MeerKERK app

1^{ste} collecte is bestemd voor de diaconie.

2^{de} collecte is bestemd voor het onderhoud van de gebouwen.

3^{de} collecte is bestemd voor de FollowMe clubs.

Slotzang: Weerklank lied 436

Halleluja, lof zij de Heer!

Aanbid de Vader, geef Hem eer,
de Schepper aller dingen!

De roem van zijn barmhartigheid,
zijn wijsheid, macht en majesteit
moet al het schepsel zingen.

Halleluja, lof zij de Zoon,
gedaald van 's hemels hoge troon
tot heil van stervelingen!

Hem, die voor onze zonden stierf,
ons 't leven door zijn dood verwierf,
moet al het schepsel zingen.

Halleluja, de Geest zij eer!

Als in zijn tempel daalt Hij neer
in 't hart van stervelingen!

Hem, die ons troost en leert en leidt,
en voor de hemel toebereidt,
moet al het schepsel zingen.

Halleluja, lof zij de Heer!

Gelijk door eng'len worde' U eer
gebracht door stervelingen!

Heer, driemaal heilig, wees geëerd;
U, die het gans heelal regeert,
moet al het schepsel zingen.

Zegen

