

Orde van dienst



In deze dienst zal de **Heilige Doop** bediend worden aan

Luca Vonk

Voorganger: ds. E. van der Poel

Ouderling van dienst: br. Hugo van Toor | Orgel: Bertine Pesselse



Luca Vonk

Zo klein en nu al zo geliefd
door Zijn hand aan ons gegeven.
Je bent bijzonder en uniek,
in het plan van God verweven.

Inleidend orgelspel

Begroeting en mededelingen door de ouderling van dienst

Voorzang: Weerklank Psalm 119: 34 *(staande)*

In eeuwigheid bestaat uw woord, uw kracht.
Hoog in de hemel is uw naam verheven.
Uw trouw is van geslachte tot geslacht,
al wat er leeft ontvangt van U het leven.
Gij hebt de hele wereld voortgebracht
en voor altijd een vaste plaats gegeven.

Stil gebed

Votum en Groet

Zingen: Weerklank Psalm 121: 1 en 2

Ik sla mijn ogen op en zie
de hoge bergen aan, waar komt mijn hulp vandaan?
Mijn hulp is van mijn HERE, die
dit alles heeft geschapen. Mijn herder zal niet slapen.

Uw wankle voeten zet Hij vast,
als gij geen uitkomst ziet: / uw wachter sluimert niet!
Zijn oog wordt door geen slaap verrast,
Hij wil, als steeds voor dezen, / Israëls wachter wezen.

Lezen van Gods geboden

Zingen: Weerklank Psalm 121: 3 en 4

De HEER brengt al uw heil tot stand,
des daags en in de nacht / houdt Hij voor u de wacht.
Uw schaduw aan uw rechterhand:
de zon zal u niet schaden, / de maan doet niets ten kwade.

De HEER zal u steeds gadeslaan,
Hij maakt het kwade goed, / Hij is het die u hoedt.
Hij zal uw komen en uw gaan,
wat u mag wedervaren, / in eeuwigheid bewaren.

We lezen met elkaar het doopformulier

Formulier om de Heilige Doop te bedienen aan de kleine kinderen van de gelovigen

Onderwijzing

De hoofdsom van de leer van de Heilige Doop omvat de volgende drie delen:

In de eerste plaats, zijn wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren. Daarom zijn wij mensen op wie de toorn van God rust, zodat wij in Zijn rijk niet kunnen komen, tenzij wij opnieuw geboren worden. Dat leert ons de onderdompeling in en de besprenkeling met het water. Daardoor wordt ons de onreinheid van onze ziel aangewezen. Zo worden wij geroepen om een afkeer van onze zonde te hebben, ons voor God te verootmoedigen, en onze reiniging en zaligheid buiten onszelf te zoeken.

In de tweede plaats, betuigt en verzegelt de Heilige Doop ons de afwassing van onze zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Als wij gedoopt worden in de naam van de Vader, betuigt en verzegelt ons God de Vader, dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht en ons tot Zijn kinderen en erfgenamen aanneemt. Daarom wil Hij ons met al het goede verzorgen, al het kwade van ons weren of dat kwade voor ons doen meewerken ten goede. Als wij gedoopt worden in de naam van de Zoon, verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in Zijn bloed van al onze zonden en ons zo in de gemeenschap van Zijn dood en opstanding inlijft, zo worden wij van al onze zonden bevrijd en voor God rechtvaardig gerekend. Als wij gedoopt worden in de naam van de Heilige Geest, verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament, dat Hij in ons wonen en ons tot leden van Christus heiligen wil. Zo wil Hij ons schenken wat wij in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonde en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij eenmaal in de gemeente van de uitverkorenen in het eeuwige leven geheel rein een plaats zullen ontvangen. In de derde plaats, omdat in elk verbond twee kanten in zich heeft, worden wij door God doormiddel van de doop opgeroepen en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Dit betekent dat wij innig verbonden zijn met deze enige God -Vader, Zoon en Heilige Geest - Hem, vertrouwen en liefhebben met heel ons hart, met heel onze ziel, met heel ons denken en met al onze krachten. Verder dat wij van de wereld afkeren, onze oude natuur doden en in een nieuw godvrezend leven wandelen.

En wanneer wij soms uit zwakheid in zonden vallen, moeten wij aan Gods genade niet twifelen, en ook niet in de zonde blijven liggen. De doop is immers een zegel en ontwijfelbaar getuigenis dat wij een eeuwig verbond der genade met God hebben. Hoewel onze kinderen dit alles niet begrijpen, mogen we hen toch niet van de doop uitsluiten. Want zonder dat zij het weten, hebben zij ook deel aan de verdoemenis in Adam en zo worden zij ook zonder het te weten in Christus weer tot genade aangenomen. Immers, wat God zegt tot Abraham, de vader van alle gelovigen, geldt ook voor ons en onze kinderen: 'Ik zal Mijn verbond maken tussen Mij, u, en uw nageslacht na u, al hun generaties door, tot een eeuwig verbond,

om voor u tot een God te zijn, en voor uw nageslacht. Hetzelfde verklaart Petrus met deze woorden: 'Want voor u is de belofte en voor uw kinderen, en voor allen die veraf zijn, zovelen als er de Heere onze God toe roepen zal'. Daarom heeft God vroeger bevolen de kinderen te besnijden. Deze besnijdenis was een zegel van het verbond en van de gerechtigheid van het geloof. Zo heeft ook Christus de kinderen omhelsd, de handen opgelegd en gezegend. Omdat nu voor de gelovige uit de volken de doop in plaats van de besnijdenis gekomen is, behoort men de kleine kinderen als erfgenamen van het rijk van God en Zijn verbond te dopen. De ouders hebben de plicht hun kinderen in het opgroeien hierin diepgaander te onderwijzen.

Opdat wij deze heilige instellingen van God tot Zijn eer, tot onze troost en tot opbouw van de gemeente mogen bedienen, laten wij Zijn heilige naam aanroepen.

Gebed

Zingen: Psalm 105: 5 (*Luca wordt binnengebracht*)

God zal Zijn waarheid nimmer krenken,
Maar eeuwig Zijn verbond gedenken.
Zijn woord wordt altoos trouw volbracht,
Tot in het duizendste geslacht.
't Verbond met Abraham, Zijn vrind,
Bevestigt Hij van kind tot kind.

Vragen aan de ouders

Geliefden in de Heere Christus, u hebt gehoord dat de doop een instelling van God is, om aan ons en onze kinderen Zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij dit sacrament (de doop) met het oog daarop, en niet uit gewoonte of uit bijgeloof gebruiken. Opdat het dan openlijk bekend wordt dat u zo gezind bent, zult u op de volgende vragen oprecht antwoorden. Ten eerste: Belijdt u dat onze kinderen, hoewel ze in zonde ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerlei ellende, zelfs aan de verdoemenis onderworpen zijn, nochtans in Christus geheiligd zijn en daarom als leden van de gemeente van Christus behoren gedoopt te zijn?

Ten tweede: Belijdt u dat de leer van het Oude en Nieuwe Testament, die in de artikelen van het christelijk geloof samengevat en hier in de christelijke kerk onderwezen wordt, de ware en volkomen leer van de zaligheid is?

Ten derde: Beloofd u en neemt u voor uw rekening dit kind, van wie u de vader en de moeder bent, (of getuige) bij het opgroeien in deze leer naar uw vermogen te onderwijzen en te laten onderwijzen?

Wat is hierop uw antwoord voor God en Zijn gemeente?

Bediening van de Heilige Doop

Zingen: Psalm 134: 3 (*staande*)

Dat 's HEEREN zegen op u daal';
Zijn gunst uit Sion u bestraal';
Hij schiep 't heelal, Zijn naam ter eer;
Looft, looft dan aller heren HEER.

Gebed om de opening van het Woord en om de Heilige Geest

Zingen: Weerklank 612

*Jezus is de goede Herder.
Jezus, Hij is overal.
Jezus is de goede Herder,
brengt mij veilig naar de stal.*

Als je 's avonds niet kunt slapen
en je bang in 't donker bent,
denk dan eens aan al die schapjes,
die de Heer bij name kent.

En wanneer je soms alleen bent
en je hart is vol verdriet,
denk dan aan de goede Herder,
Hij vergeet zijn schapjes niet.

*Jezus is de goede Herder.
Jezus, Hij is overal.
Jezus is de goede Herder,
brengt mij veilig naar de stal.*

Luca verlaat de kerk

Bijbellezing: Lukas 5: 1-11

1. En het gebeurde, toen de menigte op Hem aandrong om het Woord van God te horen, dat Hij bij het meer Gennesaret stond.
2. En Hij zag twee schepen aan de oever van het meer liggen; de vissers waren eruit gegaan en spoelden de netten.

3. Hij ging aan boord van een van die schepen, dat van Simon was, en vroeg hem een eindje van het land af te varen, en Hij ging zitten en onderwees de menigte vanuit het schip.
4. Toen Hij ophield met spreken, zei Hij tegen Simon: Vaar naar het diepe gedeelte en werp uw netten uit om te vangen.
5. Maar Simon antwoordde en zei tegen Hem: Meester, wij hebben heel de nacht gewerkt en niets gevangen, maar op Uw woord zal ik het net uitwerpen.
6. En nadat zij dat gedaan hadden, vingen zij een grote hoeveelheid vissen en hun net begon te scheuren.
7. En zij wenkten hun metgezellen, die in het andere schip waren, dat zij hen moesten komen helpen. Die kwamen en zij vulden beide schepen, zodat zij bijna zonken.
8. Toen Simon Petrus dat zag, viel hij neer voor de knieën van Jezus en zei: Heere, ga weg van mij, want ik ben een zondig mens.
9. Want grote verbazing had hem en allen die met hem waren, bevangen, over de vangst van de vissen die zij gedaan hadden;
10. en evenzo ook Jakobus en Johannes, de zonen van Zebedeüs, die metgezellen van Simon waren. En Jezus zei tegen Simon: Wees niet bevreesd, van nu aan zult u mensen vangen.
11. En nadat zij de schepen aan land gebracht hadden, lieten zij alles achter en volgden Hem.

Kinderen gaan naar de zondagsschool

Zingen: Psalm 84: 3 en 6

Welzalig hij, die al zijn kracht
 En hulp alleen van U verwacht,
 Die kiest de welgebaande wegen;
 Steekt hen de hete middagzon
 In 't moerbeidal, Gij zijt hun bron,
 En stort op hen een milden regen,
 Een regen, die hen overdekt,
 Verkwikt, en hun tot zegen strekt.

Want God, de HEER, zo goed, zo mild,
 Is t' allen tijd een zon en schild;
 Hij zal genaad' en ere geven;
 Hij zal hun 't goede niet in nood
 Onthouden, zelfs niet in de dood,
 Die in oprechtheid voor Hem leven.
 Welzalig, HEER, die op U bouwt,
 En zich geheel aan U vertrouwt.

Tekst voor de verkondiging: Lukas 5: 1-11

Thema: *Met lege handen is het levendig vissen*

Zingen: Weerklank 419

Abba, Vader, U alleen
U behoort ik toe.
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn,
U laat nooit alleen.
Abba, Vader, U alleen
U behoort ik toe.

Abba, Vader, laat mij zijn
slechts voor U alleen.
Dat mijn wil voor eeuwig zij
d'uwe en anders geen.
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer.
Laat mij nimmer gaan.
Abba, Vader, laat mij zijn
slechts van U alleen.

Dankgebed en voorbeden

Zingen: Psalm 73: 12

'k Zal dan gedurig bij U zijn,
In al mijn noden, angst en pijn;
U al mijn liefde waardig schatten,
Wijl Gij mijn rechterhand woudt vatten.
Gij zult mij leiden door Uw raad,
O God, mijn heil, mijn toeverlaat;
En mij, hiertoe door U bereid,
Opnemen in Uw heerlijkheid.

Zegen

Collecte:

- 1) Diaconie
- 2) Onderhoud van de gebouwen (CvK)
- 3) Follow Me

U kunt uw gaven geven bij de uitgang,
via de MeerKERKapp of via de QR-code.

